

Samen vliegeren



Literair Café Deurne

1990

Samen vliegeren



Literair Café Deurne

1990

Sonnet

**Ik zoek je op de schappen van de supermarkt
en tussen de woorden van een stom verhaal;
op de lege banken van het wandelpark
en in de klanken van Gregoriaans choraal.**

**Ik zoek je in de berm langs de autoweg
en in de stilte van een wijde paarse hei;
in de heldere ogen van een pasgeboren dwerg
en in de bloesems van een vroege mei.**

**Ik zoek je in mijzelf en in de mensen,
de onvervulbaarheid van al mijn wensen,
het dierend heimwee, het voorlopig bod.**

**Ik zoek je in de grauwe nooit-voorbij-pijn
en in dit eindelijk onherroepelijk vrij-zijn
en vind je in de ergens-nergens-liefde: God.**

J.L.A.

Zwarte vogel

**Er vloog een zwarte vogel
door het vierkant van mijn raam,
maar de lucht was blauw
de bomen waren groen
en helder spoot het water
uit de fontein.**

**Er vloog een zwarte vogel
door het vierkant van mijn raam,
maar de kinderen lachten,
de bloemen geurden
en een zachte warme hand
rustte in de mijne
op mijn schoot.**

**Er vloog een zwarte vogel
door het vierkant van mijn raam,
maar mijn geluk werd niet verstoord.
Dag, zwarte vogel,
je maakt alleen
mijn blauwe hemel blauwer.**

J.L.A.

Zomerliedje

**Hanneke Tanneke
Tovermanneke
Hanneke zoete lies:
geen melk meer in mijn kanneke
geen boter in mijn panneke
geen meel meer
en geen gries**

**Hanneke Tanneke
Zomerzonneke
Hanneke klaverblad:
blij als een licht ballonke
een vlinder op 't gazonke
een bloempje
langs het pad.**

**Hanneke Tanneke
Tovermanneke
Hanneke boerenmik:
fijn als een vol-au-venteke
een heerlijk franchipanneke
en die hem krijgt
ben ik!**

J.L.A

